

Angeredsvantarna 424 - mina hembygdsvantar.

av Cecilia Dahlberg i Angered december 2017

Angered är förorten i nordöstra Göteborg där jag trivs och är hemma bland fint folk, skog, stora hus, stjärnklar natthimmel, musik och kärlek.

Inspiration till vantarna fick jag en regnig dag när jag satt på bussen och funderade på hur mina vantars skulle se ut. Jag har stickat ett par av vantarna från Norrbotten som skrivits ned av Erika Nordvall Falck och verkligen gillat att sticka i bårder, det händer något hela tiden. Så tänkte jag på hur mycket jag tycker om Angered och hur mycket bra som finns här. Så blev vantarna en bild av det.

Jag har stickat i Rauma finull som verkligen är ett favoritgarn, så jag har rester i massor av färger hemma. Eftersom vantarna redan blivit populära här i trakten ska jag försöka sticka fler av resten av resterna ;-)

Jag har stickat resår-mudd bara i fyra varv för att få plats med många bårder. Jag har försökt mitt allra bästa att rita ett diagram för varje bård men inte hela vägen över vanten, det var så slitsamt för handen att måla varje ruta. Höger och vänster vante skiljer sig åt på handledsdelen. Alla diagram är jämt delbara på 60 maskor förutom bården med folket. Den bilden är på 21 maskor och därför ökade jag 3 maskor på det vita varvet. Efter att folket var färdigstickat minskade jag med tre maskor igen.

Stjärnorna på natthimlen slumpade jag ut lite spontant.

Jag gillar kitchener stitch så jag brukar sy ihop toppen av vanten med det.

<https://www.purlsoho.com/create/kitchener-stitch-video/>

Om någon undrar över 424 så är det postnumret i Angered 424 XX.



intar

